

# Forest Fruit – Naomi Kerkhove

Niels Vandereyken – 18/03/2014 – [www.cultuurshock.be](http://www.cultuurshock.be)

[Podiumkunsten](#)



Gezien op 15 maart 2014 @ Boze Wolf Festival

## Forest Fruit

Een wereld zonder kleur is moeilijk voor te stellen. Als je in de zwart-wit wereld van Naomi Kerkhove binnenstapt val je van de ene verbazing in de andere. Naomi creëerde een miniatuurwereld waar alles van stof gemaakt is met zwart-witprints. In de interactieve tentoonstelling besturen kleine handjes schakelaars die een heel appartement doen op lichten, kijk je met grote ogen naar een voorbijkomende carroussel, stop je je hoofd in kijkdozen of maak je foto's van je eigen creaties met de zwart-wit bestofte materialen. Je trekt aan een touw om te zien wat er even verderop gebeurt. In een hoek staan enkele naaimachines en op verzoek borduurt ze jouw eigen ontwerp op een nieuw lapje stof. *Forest Fruit* is een intrigerende wereld boordevol mini-decors sfeervol verlicht. De ruimte houdt het midden tussen een speelkamer en een atelier met veel mogelijkheden om zelf te doen of gewoon te kijken en te genieten van al dat moois. Zeer knap!

